

Dingen om te doen

De tuinen van Clovelly Court en de kerk



Vraag in het bezoekerscentrum om een routebeschrijving naar Clovelly Court, het oude herenhuis van het landgoed. De ommuurde keukentuinen, met gerestaureerde Victoriaanse kassen, zijn toegankelijk voor bezoekers. De parochiekerk van de Allerheiligen dateert voornamelijk uit de 13e eeuw en generaties dorpsfamilies liggen in het bijbehorende kerkhof begraven.



Dieren in het wild bekijken

De bossen die de kliffen bekleden, zijn de thuisbasis van de knoestige eikenbomen en van een verscheidenheid aan vogels, vlinders en kleine zoogdieren. Mis de spectaculaire vertoning van vingerhoedskruiden, sleutelbloemen en klokjes, als ook de zachte herfstkleuren niet.

Traditionele ambachten

Kijk hoe bekwame ambachtslieden, werkzaam in de stallen, prachtige artikelen zoals bedrukt zijde en aardewerk vervaardigen.

Kustwandelingen

Één van de beste manieren om van de beeldschone omgeving van Clovelly te genieten, is om langs de Hobby Drive te wandelen. Kronkelend door de bossen vangt u prachtige glimpen op van de haven en de Bideford Bay. Het kustpad in tegengestelde richting biedt ook een adembenemend uitzicht. Op weg naar het ingrijpende Hartland Point, passeert u de gekerfde schuilplaats genaamd Angel's Wings; Gallantry Bower, een kaap van ruim 100 meter en Mouth Mill Cove, ooit een ontmoetingsplek voor smokkelaars. Zie onze kustwandelingen-brochure voor meer informatie..



Boot- en vistrrips

Maak een vistrip, cruise langs de kust of neem deel aan een excursie naar Lundy Island. Voor meer informatie kunt u terecht in het bezoekerscentrum.

Blijf wat langer

Er is zoveel te doen in Clovelly, waarom blijft u niet wat langer? Het Red Lion hotel beschikt over accommodatie met badkamer en een uitstekende bar en restaurant (open voor niet-gasten). Sommige huisjes hebben een bed & breakfast. Voor een lijst met alle accommodaties bel 01237 431781 of kijk onder 'hotels' op onze website www.clovelly.co.uk onder "Hotels" of rufen Sie +44 1237-431781



Een unieke plek

Welk ander dorp heeft geen auto's en geen particuliere huizen? Clovelly is eigendom van één familie (één van slechts drie sinds de Normandische verovering). De zorg voor het dorp is een kostbare zaak, vooral omdat de gebouwen met traditionele materialen worden gerepareerd. De toegangsprijzen helpen bij het onderhoud van het dorp en nemen een cruciale rol in bij het speciaal houden van Clovelly.

Het bezoekerscentrum

Het bekroonde bezoekerscentrum is gemodelleerd naar een traditionele Devon-schuur en herbergt een café en souvenirwinkel, zodat het dorp niet-commercieel blijft. Om het beste van uw bezoek te maken, kunt u beginnen met de film (20 minuten) die het fascinerende verhaal van Clovelly vertelt en zeker de moeite waard is om te zien.

Toegangsprijzen en hoe u ons kunt vinden

In de toegangsprijs is parkeren en andere faciliteiten die door het Clovelly landgoed zijn verstrekt, inbegrepen, net als de toegang tot de film, Fisherman's Cottage, Kingsley Museum en de Clovelly Court tuinen.

Toegang (2025)*: volwassene £9.90; kind (7-16) £5.75 familie (2a, 2c) £26.00; onder de 7 gratis.

* De prijzen zijn correct op het moment van afdrukken

Clovelly ligt net buiten de A39, 16 kilometer ten westen van Bideford. Verlaat de M5 bij afslag 27.

Dichtstbijzijnde treinstation is Barnstaple. Bussen rijden van Barnstaple en Bideford naar Clovelly.



Houd er rekening mee dat de High Street steil is en glad kan zijn - draag daarom praktisch schoeisel. De straat is niet geschikt voor rolstoelen. Het bezoekerscentrum, de ezelstallen, de ambachtelijke en workshops zijn echter wel toegankelijk voor rolstoelgebruikers en zijn een leuk uitje op zich.

Verdere informatie

Voor informatie, brochures of een lijst van de accommodaties, neemt u contact op: Clovelly Visitor Centre, dichtbij Bideford, North Devon, EX39 5TA, Tel: 01237 431781. Of bezoek onze website: www.clovelly.co.uk



CLOVELLY

North Devon

Ontdek het tijdloze dorp Clovelly. Waar desteile, geplaveide straat naar beneden tuimelt langs glanzende witte huisjes naar de kleine, diepblauwe haven...



“Plotseling viel er een warme zonnestraal op de witte huisjes, met hun grijze dampende daken en kleine stukjes begroeiide binnenplaatsen, daarnaast verlichtte het de vleugels van de prachtige vlinders die vanuit het bos naar de tuin fladderden.”

Zo beschreef auteur Charles Kingsley, Clovelly ruim 150 jaar geleden. Het dorp is zo weinig veranderd in de daaropvolgende decennia dat het ook vandaag geschreven had kunnen zijn...

Clovelly biedt echter veel meer dan alleen een adembenemend landschap. U kunt de fascinerende geschiedenis, prachtige wandelroutes en traditionele ambachten ontdekken – en de beroemde Clovelly ezels.

En vergeet niet dat veel van Clovelly's schatten verborgen liggen in de kleine straatjes en steegjes, dus ga op onderzoek uit...



Ezels en sleeën

De straat is te steil voor gemotoriseerde voertuigen, daarom waren ezels eeuwenlang de voornaamste vorm van transport. Hoewel ze niet meer voor zware ladingen gebruikt worden, heeft Clovelly nog altijd ezels. Alle goederen in het dorp worden nu vervoerd met sleeën, van boodschappen, meubels tot bouwmaterialen!

U kunt op de meeste dagen de ezels zien in het dorp, of in hun stallen (2)



Stap in het verleden

Clovelly's indrukwekkende kade dateert uit de 14e eeuw, evenals veel van de huisjes. De beroemde geplaveide straat, bekend als 'Up-along' of 'Down-along', is gebouwd met kiezelstenen die op het strand zijn gevonden.

Bekijk de film om meer te ontdekken (1).

Zeevaarttraditie

Clovelly was ooit een bruisende vissershaven, beroemd om zijn haring en makreel. Hoewel de visserij is afgenomen, maakt het nog steeds deel uit van het dorpsleven. In de afgelopen eeuwen was er voor de kust veel smokkel, verwoesting en piraterij. Het is ook berucht om de scheepswrakken, daarom heeft Clovelly sinds 1870 een eigen reddingsboot.

Ontdek het allemaal door de Fisherman's Cottage (8) te bezoeken. Voor details over vistrips, vraag ernaar in het bezoekerscentrum.



De herdenkingsplaat voor het 175-jarig bestaan van de Shipwrecked Mariners' Society aan het einde van de kade (21).

Inspiratie voor Kingsley

Charles Kingsley woonde als kind in Clovelly en kwam als volwassene vele malen terug en verbleef in wat nu bekend staat als Kingsley Cottage. Hij schreef 'Westward Ho!' toen hij in Clovelly was en het dorp heeft hem ook geïnspireerd om 'The Water Babies' te schrijven.

Ontdek meer met een bezoek aan het Kingsley Museum (9)



Zo veel te zien

- 1. Bezoekerscentrum en jubileumfontein**
Film theater, café, winkels, picknickplaats en parkeerplaats
- 2. Ezelstallen**
- 3. Ambachtelijke workshops**
Zie ambachtslieden aan het werk (seizoensgebonden) en koop handgemaakte cadeaus
- 4. Mount Pleasant**
Een grasrijke picknickplek met oorlogsmonument en prachtig uitzicht
- 5. Queen Victoria-fontein**
Een stenen fontein gebouwd in 1901 ter herdenking van koningin Victoria
- 6. New Inn**
Een 17e-eeuws hotel, ingericht in 'Kunsten en ambachten'-stijl
- 7. Sint-Pieterkapel**
Geopend in 1846 voor degenen die niet in staat zijn naar de parochiekerk te lopen
- 8. Fisherman's Cottage**
Bekijk hoe een vissersfamilie in de jaren '30 leefde
- 9. Kingsley Museum en winkel**
Ontdek meer over Charles Kingsley en zijn tijd in Clovelly
- 10. Winkel met uiteenlopende producten**
- 11. Kunst en Ambacht-winkel**
- 12. Cottage Tea Rooms**
- 13. Oberammergau Cottage**
Gedecoreerd met kleurrijk houtsnijwerk uit Duitsland
- 14. Uitkijkpunt**
Zit en geniet van het uitzicht, daar waar dorpingen uitkeken naar terugkerende boten
- 15. Temple Bar Cottage**
Hier gaat de straat onder de keuken en eetkamer van een huisje
- 16. Pier Winkel (seizoensgebonden) Takeaway snacks**
- 17. Crazy Kate's Cottage**
Het oudste huisje in Clovelly, vernoemd naar de weduwe van een visser
- 18. Het reddingsboot-huis**
Open voor vooraf geboekte school- en groepsgezoecken (tel: 01237 431781)
- 19. Waterval**
De beek, die de tuinen van Clovelly voorziet van water, stroomt tot aan het strand
- 20. Red Lion Hotel (en Zeilloft)**
Charmant 18e eeuwse hotel, gelegen aan de kade
- 21. Kade. Plakkaat van de Shipwrecked Mariners' Society**
Kleine 14e eeuwse kade, nog altijd bruisend
- 22. Land Rover Service (van Pasen tot eind oktober)**
De makkelijke weg terug naar het bezoekerscentrum
Gelieve voor individuele openingstijden naar het bezoekerscentrum te gaan
Voor meer informatie over onze jaarlijkse evenementen, zie www.clovelly.co.uk